

Nederland kent vele straatnamen die betrekking hebben op bier. Denk aan de Bierkade in Den Haag en de Brouwersgracht in Amsterdam. Daar willen wij het fijne van weten!
We trappen af met de Moltplaats in Groningen

keizer barbarossa



In Helpman, aan de rand van Groningen-stad, vind je de **Moltplaats**: een nogal troosteloze binnenplaats te midden van grijze nieuwbouw. Het is echter de straatnaam die ons fascineert. Molt is namelijk het Groningse woord voor mout en dat doet vermoeden dat hier ooit iets moois werd gebrouwen. Een online zoektocht leert ons dat hier een pracht van een brouwerij heeft gestaan, met de welluidende naam **N.V. Verenigde Bierbrouwerijen Keizer Barbarossa**. Een korte geschiedenis.

In 1891 kocht de in Duitsland geboren Georg Kurt Joch het stuk grond dat tegenwoordig dienstdoet als woonwijk. Joch wist van aanpakken want een jaar later is er al een brouwerij uit de grond gestampt. De Duitse brouwmeester was met de 'ondergistende brouwmethode' zijn tijd bovendien ver vooruit in het hoge Noorden. Een nogal kostbare productiewijze, maar met het grote voordeel dat de bieren door de koude gisting veel langer houdbaar bleven. De brouwe-

rij wordt in 1897 een naamloze vennootschap, met Joch en zijn kompaan Franz Steinweg als vennoten. Ze bedenken de naam **N.V. Barbarossa**, vernoemd naar de bijnaam van de roodbaardige Duitse keizer Frederik I. Dat de brouwerij later **Keizer Barbarossa** gaat heten kent echter een andere reden dan je zou vermoeden.

In de binnenstad van Groningen staat namelijk een concurrerende brouwerij, die in 1832 in een openbare veiling is verkocht

aan ene Willem Keizer. Deze draagt dan nog de naam *De Gekroonde Paauw*, maar wordt in 1869 omgedoopt tot *Firma W. Keizer en Compagnie*. Keizer bestiert de brouwerij samen met zijn neef Pieter Mees, die zes jaar later alleen verder gaat onder dezelfde naam. Zijn zoons Hitlerus en Bertus nemen de zaak over in 1902. Om op te kunnen boksen tegen de populariteit van koffie en thee wendden zij zich tot hun grootste concurrent: Brouwerij Barbarossa met haar puike installatie. In 1906 komen ze tot een akkoord met Franz Steinweg en is de fusie tussen de twee brouwerijen een feit. **N.V. Verenigde Bierbrouwerijen Keizer Barbarossa** is geboren.

Roerige tijden volgen, de brouwerij overleeft onder andere twee wereldoorlogen. Keizer Barbarossa blijft zich in deze

periode echter vernieuwen en uitbreiden. Zo wordt in 1928 een eigen bottelarij in gebruik genomen. Het wagenpark wordt uitgebreid en er worden automatische koelmachines aangeschaft. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog investeren ze nog in een nieuwe elektrische installatie en worden rond de brouwerij zelfs flatwoningen met blok-

verwarming gebouwd. Ondanks de schaarste van grondstoffen en de opkomst van jenever en frisdrank blijft Barbarossa succesvol, en exporteren ze zelfs naar Amerika, Duitsland en het Midden-Oosten.

Mede door de opkomst van veel goedkopere 'B- en C-bieren' komt Barbarossa begin jaren

zestig dan toch in zwaar weer terecht. In 1961 zijn ze genoodzaakt om, samen met vier andere brouwerijen, te fuseren. Het concern wordt genoemd naar de grootste van de vier: de nu welbekende *Oranjeboom brouwerij*. Een jaar later valt echter definitief het doek. De productie verkast naar Rotterdam en het gebouw doet nog even dienst als distributiecentrum van dranken.

Nu rest dus niets meer dan een grauw huizenblok. Het prachtige kantoorpand uit 1937 staat echter nog fier overeind en is samen met een overgebleven boom de enige herinnering aan vervlogen tijden.

Bronnen:
 pinkgron.nl
 biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/groningen/groningen/barbarossa



tekst Simon Cordes • illustratie Bas Duijst