



## Brouwen door vrouwen

*Brouwbistro* noemt restaurant Dokjard aan de Noorderhaven in Groningen zich. En er wordt binnenkort gebrouwen: de ketel staat al pontificaal te glimmen. „Ons bier Klusbaas, een IPA, laten we nu nog bij Baxbier brouwen. Maar straks brouwen we in onze eigen ketel een blond bier en hopelijk in januari een winterbier.”

Jard van Dalen stuitert van enthousiasme. „We gaan bieren brouwen die passen bij de smaken van ons restaurant. Zo hebben we in onze Klusbaas wat peper en limoenblad gebruikt.” Ze heeft zich de laatste jaren danig in bier verdiept. „Onze recepten worden gestuurd door de

smaak die we zoeken.”

Van Dalen is blij dat er steeds meer vrouwen in de bierwereld opduiken. „Het is toch zonde dat de bierwereld zo'n mannenwereld is. Net als die van chef-koks overigens. Terwijl we weten dat vrouwen beter kunnen proeven”, lacht ze. Dat ze eigen bier wil brouwen, en dat ook nog midden in haar restaurant, heeft ze een beetje afgekeken van de *brewpubs* die je bijvoorbeeld in Oost-Europa vindt, een trend die ook in Vlaanderen wortelschoot. „Dan kun je rechtstreeks uit het vat tappen. Maar we gaan straks ook bottelen. Mensen willen het bier graag meenemen als ze dit geproefd hebben.”